

Voorwoord

*Door T.Y.S. Lama Gangchen Rinpoche
Tibetaanse Lama Healer*

Het doet me genoegen om het boek *De Magie van het Tibetaans Boeddhisme* te zien verschijnen.

In 1987 bezocht ik Nederland voor de eerste keer. In Holland zijn was een geheel nieuwe ervaring voor mij omdat ik in de Himalaya geboren ben en nog nooit van een land onder de zeespiegel had gehoord, noch door een volkomen vlak land had gereisd. Aldus ontdekte ik een heel mooi land met prachtige, fijne mensen. Tijdens mijn eerste bezoek heb ik in Tilburg veel nieuwe vrienden ontmoet, onder wie ook Toet de Best. Sindsdien heeft ze veel onderricht gevolgd en initiaties ontvangen en reisde ze met mij mee naar vele plaatsen in de wereld. Ze nam deel aan onze pelgrimstochten naar India, Nepal, Indonesië, Mongolië, China en Tibet. In het bijzonder werd zij zeer actief in het organiseren van mijn bezoeken aan Nederland en werkte mee aan speciale evenementen, zoals het mogelijk maken van een Chenrezig zandmandala in 1989. In 1996 hielp ze mee met de oprichting van de Lama Gangchen International Global Peace Association in Nederland, die vervolgens een stichting is geworden. Veel van haar tijd heeft ze gewijd aan het vertalen van mijn boeken in het Nederlands en nu is ze samen met Karin Zwaan co-auteur van dit boek. Dit doet ze om haar ervaring te delen met de wereld, vooral met de Nederlandstaligen onder u.

Dat ze haar ervaringen in deze publicatie deelt verheugt me, omdat ik van mening ben dat het zeer nuttig kan zijn voor veel mensen in deze moderne maatschappij, die soortgelijke levensvragen, zorgen en angsten hebben. De antwoorden die ze gevonden heeft in de Dharma kunnen zeer zinvol zijn voor anderen, vrienden van deze en toekomstige generaties.

Het is mijn wens en hoop dat u, de lezer, kan genieten van dit boek en daardoor mogelijk ook antwoorden vindt op uw vragen en oplossingen voor uw problemen. Mogen de lichtstralen van Boeddha's onderricht, door dit boek, de paden van velen verlichten.

Mag alles voorspoedig zijn.

T.Y.S. Lama Gangchen

*Albagnano Healing Meditation Centre
Italië, 6 november 2013*